



Hallo Bostonvrienden,

Mijn liefste schat Sarn heeft me bedrogen, boehoehoe-jank-jank-boehoehoe!!!

Nadat Sarn tijdens mijn loopsheid gedeporteerd was naar Austria, kwam hij heel gefrustreerd terug thuis en nog geen maand later heeft hij een jonge Française aan de “haak” geslagen!

Vachement Belle du Grand Fresnoy heeft de French-cancan voor hem gedanst en ja, meneertje Sarn is meteen voor haar charmes gevallen. Hij fluisterde in haar oor: ik kan-kan-kan iets ... en dus heeft mijn OO7 zijn slag weer geslagen!!!

Nu heeft die Franse Belle al laten weten dat ze met een pakje zit en dat er baby-Sarntjes in de maak zijn voor midden juni.

Ik zie het al gebeuren. Binnenkort kan ik voor de alimentatie opdraaien van die kleine Francoosjes. Ziet ge van hier! Geen haar op mijn kop denkt er aan, dat ik mijn koekjes of lamsortjes ga afgeven aan dat Frans Belletje!!!



XXX (ik kan-kan-kan) Sarn