



Beste BT-lovers,

Jank-jank-jank, alle mannen van ons gezinnetje zijn gedeporteerd naar AUS.....TRIA!!!
Ik sta terug loops en de baasjes hebben beslist dat Sarn en ik nu gescheiden moesten leven
'van tafel en bed', met de nadruk op het **bed** natuurlijk! Jank-jank!

Als hij nu daar met 'Heidi in Tirol' zit te flikflooien,
dan wens ik hem wel 1000 vlooiën
en een héél korte pootjes, zodat hij niet kan krabben!!!

Mams Vera heeft me gerust gesteld: Paps Eddy, grote broer Jari en my loverboy Sarn zitten
in 't Salzburgerland, bij Mozart, alhoewel ik op dit moment liever de 'Bolero van Ravel' hoor.
Dus geen 'Heidi in Tirol', enkel maar een hoop andere grieten met een Dirndl. Jank-jank!!!
Ik voel me hier thuis net in het nonnenklooster: strenge regels, geen mannen toegelaten, enkel
buiten onder streng toezicht, alleen het eten valt wel mee, maar door mijn liefdesverdriet
smaakt dat ook al niet. En bidden doe ik ook, maar niet het ONZE VADER, dat is al teveel
man in huis, het moest een ander zijn. Oké, daar gaan we: WEES GEGROET MARIA, vol
van ...SARN, ai-ai-ai, dat hebben we al gehad, de onbevleete ontvangenis, NEE-NEE,
FOUT, TERUG OPNIEUW!!!

SARN HELLLLLEPPPPPP!!!! Ik heb een kriebelmuisje en geen pootje om te krabben!!!!
Please Sarn, denk aan mij, denk aan het dagje aan zee, op ons bankje met twee.

XXX, Branti



www.bohemiantime.be