

Mijn vogeltjes,

Vera Segers



Ik ben Vera Segers, 56 jaar, woon met mijn man Eddy en zoon Jari in een klein huisje in Deurne, België. Mijn lidnummer is BVA2501.

Vogels zijn steeds in mijn leven geweest. Bij mijn ouders in het appartement mochten we geen honden of

poezen hebben, maar wel vogels. Toen ik nog erg jong was hadden we een vogelkooi met verscheidene kleine vogeltjes en een heel toffe tamme grasparkiet. Spijtig genoeg heb ik met mijn onbesuisdheid de vogelkooi omver geduwd en zijn als onze vogeltjes gaan vliegen. Daarna was er nog een naakte geadopteerde grijze roodstaart en een agressieve groene dwergpapegaai die beide weg moesten van de dokter omdat mijn moeder zwanger was. Ik heb ook een week een gewonde Turkse Tortelduif in mijn kamer gehad, maar dat was redelijk vies, dus verhuisde de duif naar een duivenliefhebber. Verder zijn er ook nog 3 paaskuikens geweest, waarvan er 1 overleefde en uitgroeide in een prachtige haan, die dan weer op een zeker ogenblik in de pot belande van mijn moeder. Heb verschillende maanden geen kip meer kunnen eten!!! In mijn tienerjaren had ik 2 vogelkooien in mijn kamer, 1 met 3 parkieten en 1 met een kanarie, die samen met mij studeerde, lees: aan mijn cursussen trekken en stukpikken, op mij rondspringen terwijl ik aan het leren was, echt een leuk ventje en hij kon nog mooi zingen ook!

In 1982 hebben wij ons huisje gekocht. Het kleine tuintje was van onze 2 boxers. In huis had ik eerst een paar kanaries en sijsjes en in 1992 onze eerste half tamme personatus, van de Vogeltjesmarkt in Antwerpen. Door zijn prettig gestoorde gedrag ben ik me gaan interesseren in de personatus, vooral de mooie wildkleuren. Vanaf 2005 ben ik ze gaan kweken, eerst 1 nestje/ jaar, verleden jaar 5 nestjes en dit jaar hoop ik mijn 30 ringetjes te kunnen gebruiken. Nooit massaproductie, dat wil ik niet, het moet een kleine leuke hobby blijven. Deze kweek bracht enkele Blauwe, D-Blauwe, Blauw Pastel, Groen Pastel en verschillende kwaliteiten Wildkleuren. Hiervan heb ik enkel nog de Groen Pastel waar ik een leuk maatje voor zoek voor het mooie in de volière.

My birds,

Vera Segers

My name is Vera Segers, I'm 56 years old. My husband Eddy, our son Jari and I are living in Deurne, Belgium in a small house. My membership number is BVA2501.

Birds were always in my life. At the apartment of my parents, dogs or cats were not allowed. So we had some birds. When I was very young my parents had a birdcage with several little birds and a very lovely tame budgie. After a collision with little wild Vera all the birds flew away. It was very sad. We also had a green little aggressive parrot and a very naked adopted African Grey Parrot who both had to leave from the doctor when my mother was pregnant.

I also had a wounded Eurasian Collared Dove for a week in my room. That was a little bit filthy and she left very soon to a man who kept doves. And then there were 3 baby Easter Chicks. One survived and became a beautiful cock, who sadly ended in the cooking pot of my mom and I could not eat chicken anymore for several months!!! As a teenager I had 2 bird cages in my room, one with 3 budgies and one with a canary, who studied with me, read: pulled and picked papers, jumped on my body while I was studying, a super lovely annoying little guy who could sing super too!





De zuivere Wildkleuren heb ik gekocht in Nederland en bij een bevriende papagaaienkweker die me in het prille begin heeft geholpen met het ringen van mijn vogels, want dat durfde ik toen niet. Mijn huidige bestand bestaat uit 3 koppels zuiver Wildkleuren, 2 jongen van eigen kweek van begin 2013, 2 aangekochte jongen van 2013 waarvan ik nog niet weet of ze echt zuivere wildkleuren zijn en de pastel, dus 11 vogels. De 3 kweekkoppels hebben zelf hun partners gekozen, het 4^{de} koppel zal door mij samengesteld worden in 2014. Ik zet tijdens het kweken twee niet verwante koppels in kweekkooien van 30cm/80cm/40 cm. Daar blijven ze tot hun jongen zijn uitgevlogen en ik er zeker van ben dat de jongen goed zelfstandig kunnen eten. Deze jongen worden in een vluchtkooi gezet van 30cm/80cm/40cm, die ik eventueel in twee kan delen. Hun ouders mogen een 2^{de} ronde broeden en krijgen daarna een rustperiode in de volière. Op dat ogenblik neem ik de 2 andere niet verwante koppels en mogen zij 2 rondes broeden. Als deze laatste jongen zelfstandig zijn, is het rust alle vogels en wordt er op het einde van de zomer terug gestart met de kweek. Zo zitten er in de volière steeds voldoende clowns en acrobaten.

In ons tuinhuisje is een binnen volière van 1m/1m /2m met een afsluitbaar schuifraampje naar de buiten volière van 1m/2m/2m. In het tuinhuis is elektrische verwarming, die op vorstvrij staat en ervoor zorgt dat het nooit vriest in de binnen volière. Er hangt een TL buis met daglicht en een zwakke spaarlamp, om de overgang van donker naar licht of omgekeerd, niet te fel te maken zodat de vogels hun slaapplek kunnen vinden. Als het kouder wordt doe ik 's avonds het schuifraampje dicht. Enkel bij vriestemperaturen overdag blijft dit raampje dicht.

In de buitenvolière hangt vers water en staan er takken van berk, wilg, fruitboom of vlier. Op deze takken

We bought our house in 1982, the little garden was owned by our 2 Boxers. Indoor I had canaries and siskins. In 1992 I bought our first personatus on the "Vogelmarkt" from Antwerp. He was ½ tame and his crazy behavior was the cause of my growing interest in the personatus, specially the beautiful green ones. In 2005 I started breeding this lovely birds, in the beginning once a year, last year 5 nests and this year I hope I can use my 30 rings. Never more, it has to stay a little hobby. This breeding gave me Blue, D-Blue, Blue and Green Pastel and several qualities of Green. Only my first Green Pastel I kept and for him I'm still searching for a lovely special colored mate to bring more color in the aviary.



The pure Green I bought in the Netherlands and from a friend, breeder of big parrots, who helped me in the beginning with the rings because I was to afraid to do that. Now I have 3 adult couples pure Green and from 2013; 2 young birds from my breeding and 2 new birds, in total 10 Green and 1 Green Pastel. The birds chose their own lover, the 4th couple I will put together in 2014. When it is breeding time 2 not related couples go into the breeding cages from 30cm/80cm/40cm for 2 nests. The young birds are separated from the parents when I'm sure they can feed properly. After 2 nests the couples go in the aviary and 2 other not related couples will go in the breeding cages for their 2 nests. During summer it is holiday for every bird, so they can be the crazy clowns I love so much.



We have an aviary from 1m/1m /2m in our small garden house connected with the outside aviary from 1m/2m/2m. An electric heater keeps the garden house

steek ik af en toe een appel. In de binnen volière hangt zaadmengsel. Ik meng een grote zak parkietenvoer zonder zonnepitten met premiumvoeding voor aga's. Als extraatje krijgen ze soms snoepzaad, fruitcoctail, een honingknabbelstick en 1 keer in de week trosgierst. Eivoer met garnalen en bessen, zaad voor de rui en vitaminen krijgen ze enkel naargelang de periode. Er hangt ook een waterfles in de binnenvolière. Naargelang het aanbod krijgen ze uit eigen tuin: braambessen, aardbeien en druiven, van de winkel: appels, aalbessen, zwarte bessen, witloof, spruitjes, broccoli en uit de natuur: vlierbessen, paardenbloemen, vogelmuur en rozenbottels. Zowel binnen als buiten wordt er sepiä en grit aangeboden. In de broedkooien krijgen de koppels veel wilgentakken, een beetje kokosvezel, hooi en katoendraad. Ik doe hennestrooisel in het nest als bodembedekker. Handtam of hand opfok is moeilijk voor mij. Ik heb een erg toetakeld jong gehad, hij wou niet uit het nest toen de ouders aan een volgend nest begonnen. Hem heb ik intensief verzorgd en gratis weggegeven omdat ik niet wist of hij het wel echt zou redden. Hij was nogal hard gebeten in poten, hoofd en rug, zag er een hele tijd uit als de laatste der Mohikanen!!! Een ander jong heb ik vanaf zijn 4 weken regelmatig bij mij genomen en 10 minuten later terug naar het nest gebracht. Hij is de perfecte tamme personatus, bijzonder lief en super gek van het kleinkind van de familie waar hij woont. Ik doe dit echter niet graag omdat ik 3 Boston Terriërs heb, "TERRORS" soms en de enige vogeltjes die zij graag zien zijn "blinde vinken", MMMmmmMMM!!! Spijt heb ik maar van 1 ding, dat ik mijn EF Blauw Pastelletje verkocht heb, die vond ik erg leuk. Ik kweekte toen in huis, was het eeuwige zaad overal en altijd echt moe. Hij is toen in een opwelling verkocht. Dom, dom, dom!!!



frost free. With frost the birds stay inside the garden house. The bulb is day light with a little lamp with soft light for the change from day to night and reversed. Outside there is water and branches of birch, willow, apple tree or sambucus. On this branches I put an apple now and then. The birds get their food inside: a mixture from seed for big parakeets without sunflower seeds and premium seed for lovebirds. As a treat they get fruit cocktail, honey nibble sticks and once a week millet. Egg food with scrimps and berries, special seed for moulting, vitamins: they only get these at special times when needed. Inside there is also a water bottle. From our garden they get blackberries, strawberries, and grapes. From the shop: apples, blueberries, redcurrent, chicory, broccoli and Brussels sprouts. From nature: sambucus berries, dandelions, chickweed and rose hips. In and outside the birds have cuttlebone and grit. In the breeding cages the couples get willow, coir and cotton thread.



Making the birds tame or hand feeding is difficult for me. Once I had a young bird who had problems leaving the nest, although the parents had started a second breeding. He was hurt on the head, chest and legs. I was afraid he would not make it, but after some time of intensive care he recuperated, only looked a long time like the last Mohican! He went to a friend for free. Another baby I took out of the nest a lot, each time for 10 minutes. He is the perfect tame bird, very sweet and super in love with the grandchild of the family where he is living. I do not like to have the young birds inside my house because I have 3 Boston Terrier, or maybe I have to say "TERRORS". The only bird they like is grilled chicken MMMmmmMMM!!! The most stupid I did: I have sold my super lovely Blue pastel on a moment of "&@§ç\$£". It was at the time that the breeding took place inside the house and I was very tired of finding the seed always everywhere. Like they say in Alo Alo: YOU STUPID WOMAN!!!